



Cuma Sohbeti sayfası Adıyaman İl Müftülüğü tarafından hazırlanmaktadır.

CUMA
SOHBETİ

CUMA
SOHBETİ

İnsani Hamurdan Bir Parça:

MERHAMET

Merhamet acımak, bağışlamak, insaflı davranmak, kalp yumuşaklığı, inceliği gibi anlamlara gelmektedir. Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)'yi her sözümüzde ve davranışımızda başlangıç yaptığımızda ki, "Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlıyorum" anlamına gelir. Ve bu dilimizdeki söze vicdanlarımızdaki merhameti eşlik ettirip adeta "Mü'minler birbirlerini sevmeye, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer" nebevi ahlakının zirve noktasını yaşamaya, yaşatmaya koyuluruz. Ve besmelede Allah'ın adını "Rahman" ve "Rahim"le ilişkilendirilmesi, aynı zamanda esma-i hüсна (en güzel isimler)'da bu isimlerin ifade edilmesi, Allah'ın sınırsız ve sonsuz rahmetinin tezahürleri anlamına gelmektedir.

Ayetlerde, rahmetinin her şeyi kuşattığı, rahmeti kendisine ilke edindiği ve hadislerde rahmetinin gazabını geçtiği, rahmetinin yüz parçaya ayrıldığı, doksan dokuz parçayı kendi katında tuttuğu, bir parçayı yeryüzüne indirdiği ve bu bir parçayla tüm canlıların birbirlerine merhamet edebildikleri ifade edilen ve Zati, bizlere bu çerçevede tanıtılan sonsuz ve sınırsız rahmet ve merhamet sahibi Allah, yeryüzündeki bütün canlıları bu rahmetinin bir tecellisi olarak bu varlık sahasına çıkarmış, Peygamber'ini de "Alemlere rahmet olarak göndermiştir." Hz. Peygamber'in gönüllerde taht kurması, yirmi üç senelik gibi kısa bir zaman diliminde tarihte eşi görülmemiş bir inkılab gerçekleştirmesi, merhamet ve şefkat sahibi olması sebebiyledir.

Nebevi merhamet, sadece Müslümanlarla sınırlı değildir. Tüm canlılar bu merhamet ve şefkate hisse sahibidirler. Oğlu İbrahim'i kendi elleriyle kabre koyduğunda Nebi'nin gözlerinden merhamet akar, torunlarını sevdiğinde Nebi'nin gönlünde parıldayan şefkattir. Ve bunun içindir ki, Hz. Peygamber "Allah, sizin gönlünüzden merhameti almışsa ben ne yapayım" der.

Köpek ve yavruları zarar görmesini diye ordu geçene kadar nöbetçi tayin eden veya ordunun güzergahını değiştiren ahlak, yine merhamet ahlakıdır. Yine onun ifadesiyle, "Hatta kısarak, yavrusunu emzirirken basıp da zarar vermesin diye (bu rahmetin eseriyle) ayağını kaldırır."

"Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin" nebevi ahlaki ilke gözetilmediğinde ve merhamet duygusu yerli yerinde kullanılmadığında, cimri davranıldığında, Hz. Peygamber'in ihbarıyla, Allah'ın bir insanı helak etmek istediğinde önce ondan utanma duygusunu daha sonra güvenliliğini ve en sonunda da merhamet duygusunu söküp alacağını ve bu şekliyle o kişinin Allah'ın rahmetinden de mahrum kalacağını ifade etmesi dikkat çekicidir.

Allah'ın sınırlarını ihlal edenler, vatanın gizli bilgilerini başka ülkelere pazarlayanlar, kişilerin en mahrem bilgilerini paylaşanlar, masum kendi insanına silah doğrultanlar, vatana ihanet edenler, insanları fişleyenler, soru çalmaktan başlamak suretiyle her türlü hırsızlığı yapanlar ve bu şekilde devlet kadrolarına hak etmedikleri halde yerleşenler, kamu malını babasının çiftliğiymiş gibi kullananlar, rüşvetle iş görenler, ihale usulsüzlüğü yapanlar, insanların hak ve hukukunu çiğneyenlere gösterilecek görmezden gelen tutum "Merhametten garaz doğar" ve milyonlarca insanın hak ve hukuk gasbı anlamına geleceğinden böyle insanlara

merhamet ve şefkat göstermemek kulluğun, ümmet ve örnek olmanın, insani, ahlaki ve vicdani bir kimlik ve değer taşımanın da bir gereğidir.

Allah'ın merhametinin en açık bir şekilde insanlar arasında tecelli bulduğu yer, annedir. Ve Hz. Peygamber, Allah'ın sonsuz ve sınırsız rahmetini, esirler içindeki yavrusunu arayan ve bulduğunda bağrına basan bir kadının çocuğuna olan merhameti üzerinden örneklendirir, bu kadının çocuğuna ateşe atamayacağını yanındakilere tasdik ettirir, sonra bu sahneyi şu final sözleriyle adeta taçlandırır: "Bilin ki, Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametten çok daha fazladır."

Allah sadece insana değil, tüm canlılara, kainata merhamet mayası çalmıştır. Ve "Alemlere rahmet olmak üzere" gönderdiği Hz. Peygamber, şefkat ve merhamet ahlakını aile hayatından savaş meydanlarına kadar ayırım gözetmeksizin bütün canlılara karşı en güzel bir şekilde ortaya koymuştur. İnsanın özünde bulunan bu yüce duygu yaşanıp yaşatıldığında, 4-5 yaşındaki masum çocuk bedenleri insanlığın merhametsiz sahiline vurmayacak, milyonlarca çocuk yetim kalmayacak, analar bağrılarına taş basmayacak, kadınlar hayatlarının baharında dul kalmayacak, medeniyetler tar-u mar olmayacak, şehirler, ülkeler yerli yer edilmeyecek, mallar yağmalanmayacak, insanların şeref ve haysiyeti ayaklar altına alınmayacak, engellilerimiz hayatın kıyısına, köşesine itilmeyecek, yaşlılarımız huzurevlerinde ölümü gözlemeyecektir. Velhasıl, mazlum, mağdur ve mahrum özellikle de Müslüman coğrafya kendi kaderine terk edilmeyecektir ve "Ne halin varsa gör, denilmeyecektir." Vesselam!

Harun DOĞAN

İl Vaizi

harun_dogan23@hotmail.com.

