

İLİ :DENİZLİ
TARİH :11.08.2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم
مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ أَدْبَتَهُ بِالْحَرْبِ! وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ
إِلَيَّ بِمَا اقْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي
يَبْتَطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي
لَأُعِيذَنَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ALLAH DOSTU OLABİLMEK

Kıymetli kardeşlerim!

Okumuş olduğum ayeti kerime de Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâgûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.”¹

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Her kim benim dostuma düşmanlık ederse ben ona harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm, bana sığırsa onu korurum.”²

Kıymetli Kardeşlerim

Dostlukların en yücesi, en güzeli, en kutsalı, Allah ile kurulan dostluktur. Allah’la dost, Allah’la sevgili olan bir insan için hayat ne kolaydır bilir misiniz? Nereye baksa O’nu görür, nereye gitse O’na ulaşır. Gönlü Allah’ın sevgisiyle dolar, günü O’nun ışığıyla aydınlanır, geceleri O’nun yıldızlarıyla nurlanır.

Kıymetli Kardeşlerim

Kul’un Allah’a dost olması demek, O’na inanması, O’ndan gelen her şeyi doğrulayıp tasdik etmesi, emirlerini uygulaması, yasaklarından kaçınması, yalnız O’na güvenip dayanması, açık ve gizli, bolluk ve darlık gibi bütün hallerinde O’na tevekkül etmesi, yalnız O’nu ve Resülünü sevmesi demektir.

Kıymetli Kardeşlerim

Allah’ü Teâlâ müminleri kendine dost kabul etmiştir. Ayeti kerime de Rabbimiz “Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter”³ buyuruyor. Bizim de, Cenabı hakkın dostumuz olduğunu bilmeli; “Allah’tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Hâlbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi.”⁴ ayeti kerimesini idrak edip, “Sizin asıl dostunuz Allah’tır, O’nun Resûlüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden mü'minlerdir”⁵ şuuruyla yaşamalıyız.

Kıymetli Kardeşlerim

Bizler İslam’ı yaşayabildiğimiz kadar rabbimize yakın oluruz. Hútbemi bir kutsi hadis ile bitirmek istiyorum: "Allah Teâlâ Hazretleri diyor ki: "Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni zikredince ben onunla beraberim, O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisinde anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.”⁶

¹ Bakara, 257

² Buhari, rikak 38

³ Nisa, 45

⁴ Ankebut, 41

⁵ Maide, 55

⁶ Buhari Tevhit50, Müslim

Hazırlayan: Yusuf KANIM / İ H / Çal

Redaksiyon: İl İrşat Kurulu