

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ
لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا
يَرْحَمُ النَّاسَ.

HASTA VE YAŞLILARA KARŞI NASIL DAVRANMALIYIZ?

Kıymetli Mü'minler!

İnsan hayatı mevsimler gibidir, gençlik ilkbahara, ihtiyarlık ise sonbahara benzer. Zaman değişkenlik göstererek yaşlılığa ve ölüme doğru hızla akıp gitmektedir. Biz yaratılanlar için yaşlılık fitrî bir kanundur, çocukluk, gençlik ve olgunluk döneminden sonra ömrü olan herkes istese de istemese de yaşlanacaktır. Dünya hallerinden bir diğeri de hastalıktır. Gerek yaşlılık gerek hastalık herkes gibi bize de uzak olmayan dünya imtihanlarındandır.

Değerli İnananlar!

Kerim kitabımızda şöyle buyuruluyor “Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.”¹ Peygamber efendimiz (s.a.v) Yüce yaratana şöyle niyazda bulunmaktadır “Allah'ım! İhtiyarlığın bunaklığına (erzeli'l-ömür) duçar olmaktan sana sığınırım.”²

Muhterem Müminler!

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.”³ İkazı mucibince, insanlara değer vermeli-sevmeli, yaşlılara, hastalara kol-kanat germeliyiz. Ahirete yatırımlar yapmalı, “insanlara merhamet etmeyene Allah'ta merhamet etmez”⁴ bilinciyle, gözyaşı silmeli, düşkün ve çaresizlerin ellerinden tutmalıyız, bir hastamı var ziyaret etmeliyiz. Allah Rasûlü'nün (s.a.v) haber verdiğine göre **Kıyamet günü Yüce Allah: Ey Âdemoğlu! Ben hasta oldum da sen beni ziyarete gelmedin! der. Buna şaşırın insan: Ey**

Rabbim! Sen âlemlerin Rabbisin. Seni nasıl ziyaret edebildim ki? Şeklinde cevap verir. Yüce Allah: Bilmiyor muydun? Falan kulum hasta oldu sen onu ziyarete gelmedin. Ziyaret etseydin beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun?⁵ diye buyurur.

Kıymetli İnananlar!

Bir yaşlının gönlünü kazanan, bir hastayı ziyaret edip ona moral veren aslında kendine iyilik yapmaktadır. Hz Aliye (r.a) ithaf edilen bir sözde “Ben kimseye ne iyilik yaptım nede kötülük yaptım der, oradakiler ya Ali kötülük yapmadığımı anladıkta, nasıl iyilik yapmadın? Anlayamadık! Derler. O şöyle cevap verir; başkalarına yaptığım iyilikte yaptığım kötülükte esasen kendimedir”

Değerli Kardeşlerim!

Bugün gençliğimiz ve sağlığımız yerinde olabilir, fakat bu hep böyle devam edecek anlamına gelmez. Bir kararda yalnız Allah kalır. Gençliğin sonrası yaşlılık, sağlığın bir adım ötesi hastalıktır, öyle ise bizlerinde bir gün yaşlanacağımızı ve her an hastalanabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Madem yaşlılık var, hastalık var, ölüm var, o halde geliniz, yaşlı ve hastayken bize nasıl davranılmasını istiyorsak, yaşlı ve hastalara öyle davranalım, muhatap olmak istemediğimiz fiilleri yapmayalım, duymak istemediğimiz sözü söylemeyelim. Yaşlılara, hastalara son derece şefkatli olalım, onların dualarını alalım, bu konuda gençlerimize örnek olalım. İslam adına, insanlık adına sevelim sevillelim dünya kimseye kalmaz. , iyilik eden iyilik bulur, kötülük eden karşılığını alır, saygı gösteren saygı görür. Hutbemi güzel Peygamberimizin (s.a.v) bir hadisi şerifi ile bitiriyorum “Zayıf ve düşkünlerinize dikkat ediniz! Zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım görür ve rızıklanırsınız.”⁶

¹. en-Nahl 16/70

²Buhârî, Cihad, 25

³.Müslim, İmân, 93; Tirmizî, Sıfâtü'l-Kıyâme, 56

⁴. Buhârî, Tevhîd, 2

⁵.Müslim Birr ve Sıla 43

⁶.Ebû Dâvûd, Cihâd, 69