

İBADETLERDE DEVAMLILIK(İSTİKAMET)

Hicr Suresi 99

1.İbadet Nedir?

2.İbadetlerde Devamlılık

3.Kur'an da İbadetlerle İlgili Diğer Ayetler

4.Hadisler

5.İbadetlerin Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Yüce rabbimiz insanoğluna sayısız nimetler vermiş, onun yeryüzü halifesi olma gibi büyük bir paye vermiş, insanlığın ve kul olma özelliğinden dolayı insanoğlundan kendisini bilip şükrünün edası içinde kulundan ibadet etmesini istemiştir.

İbadet: ibadet Allah'a karşı sevgi saygı ve bağlılığı gösteren duygu düşünce ve davranış

biçimleri için kullanılan bir terimdir. Ubudiyet ise zahiri ve batini açıdan Allah'a tam kulluğu ifade eden tasavvufi terimdir. Abit ahiret saadetini ibadetle kazanacağına inanarak kendisini ibadete veren samimi dindardır. Bu dünyaya gelmekten maksat, yalnızca yemek içmek veya geçici zevkleri tatmin etmek için değildir. İnsan buraya daha yüksek bir gaye ve sonsuz bir hayata hazırlanmak için gelmiştir. İnsan beden ve ruhtan meydana gelmiş bir varlıktır.

Bedenimizin maddi gıdaya ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da manevi gıdaya ihtiyacı vardır.

Ruhun en önemli gıdası sağlam iman ve ihlasla yapılan ibadettir. Nitekim Kur'an ı Kerim'de yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır "Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk ibadet et." kesin olan şey diye çevrilen son ayetteki yakın kelimesi ölüm, Allah'ın vadettiği

gerçekleşmesi kesin olan zafer kesin bilgi farklı şekillerde açıklanmıştır. Taberi'nin açıkladığına göre yakın kelimesi daha çok ölüm olarak tefsir edildiğini, ayrıca hazreti peygamberin de zaman zaman kelimeyi bu anlamda kullandığını görmekteyiz. Diğer bir ayeti kerimede Zariyat suresi 56. Ayette "Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurulmaktadır. Yine Kuran ı Kerim'de Asır suresinde yüce rabbimiz şöyle buyurmaktadır "Asra andolsun ki insan ziyandadır ancak inanıp iyi işler yapanlar ziyan da değillerdir." Dünya

hayatında mutluluk ve huzurla geçip giden bir hayat yaşamamanın ebedi bir hayat olan ahirette de zarara uğramamanın ve hüsranda kalmamanın kurtuluş, felah, mutluluk, esenlik ve saadette olmanın tek çıkar yolu iman ettikten sonra yapılması gereken ibadetleri yapmaktır.

İbadetlerde İstikrar ve Devamlılık

Yüce Allah (c.c) ibadetleri bir belirli gün ve gecelerde belirli aylarda ya da belirli yaşlarda değil mükellef olduğumuz andan ölünceye kadar yerine getirmemizi emrediyor. Sohbetimizin konusu olan ayeti kerimede de Mevlâmız'ın buyurduğu gibi sana ölüm gelip çatıncaya kadar rabbine ibadet et diye buyuruyor. Nitekim bir başka ayeti kerimede Meryem suresi 19-31 ayeti kerimede hazreti İsa beşikte iken konuştuğunda sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti buyurmuştur. Bir diğer ayeti kerimede Taha suresi 132. ayeti kerimede Ailene namazı emret kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Müslüman her şart ve durumda Allah'a kullukta sebat etmelidir. Ve sahip olduğu mal,mülk, makam, mevki, evlatlar yani hiçbir dünyevi menfaat, insanın Allah'a kulluktan alı koymamalıdır. Kuranı kerim bu konuda müminlere şöyle ikazda bulunmaktadır, Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

(Münafikun Suresi 63)

Evet, bunun gibi insanın karşılaştığı sıkıntılar ve başına gelen musibetler de onun rabbine ibadet etmesine mani olmamalıdır. İnsana her şart altında kulluk yakışır, zira onun fitratında mabuduna boyun eğme ve itaat etme temayülü vardır. Yaratıcısına kulluk yapmasının önünde nefis şeytan gibi bir takım engeller vardır. Ama o bu engelleri aşacak yetenek ve güce sahiptir.

Yüce Allaha kulluk yapması için yaratılan insana kur'an'da bu sorumluluğu sık sık hatırlatılmış bir ayeti. Kerimede de şöyle buyurulmuştur. Ey, insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınınız Bakara suresi. 2 24

İnsanlardan ticaret, alışveriş gibi dünya ve birçok meşguliyetler bulunduğu halde her halükarda Allah'a kulluktan geri kalmayan kimselerden övgüyle bahsedilmiştir. Kuran da şöyle buyurulmuştur, "Hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan namazı

kılmaktan, zekatı vermekten alı koymadığı bir takım adamlar vardır. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

Peygamber efendimiz(s.a.v) de ibadetlerin. Sürekli ve düzenli yapılmasının önemini belirterek şöyle buyurmuştur, amellerin Allah teâlâyâ en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. (Müslim müsafirin 218)

İnsan rabbine karşı duyduğu derin saygının gereği olarak bir ömür boyu hiç ara vermeksizin ona ibadet etmeyi sürdürmesi bir kulluk görevi olmanın yanında onun türlü nimetlerine karşı bir şükür ifadesidir. Hazreti peygamber (s.a.v) de. Çok ibadet etmesinin nedeni sorulduğunda şükreden bir kul olmayayım mı? Diye karşılık vermiştir. Buhari teheccüt efendimiz(s.a.v) bu cevabıyla Allah'ın lütuf ve ikramlarına karşılık şükretmiş olmak için ne kadar ibadet edilse yine de yeterli olmayacağını vurgulamıştır.

H.z.Ayşe (r.a) diyor ki “yanımda beni esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada H.z.Peygamber (s.a.v) içeri girdi ve bu kimdir buyurdu? Falancadır dedim geceleri hiç uyumaz ibadet yapar Resulullah sus yeter size takat getirebileceğiniz amel yaraşır siz ibadet yapmada usanmadıkça Allah sevap vermekte usanmaz”. Yine peygamberimizin şu hadisi şerifini hatırdan çıkarmamalıyız “Ey Allah'ın resulü hangi ibadet Allah katında daha sevimli ve makbuldür diye soruldu o da az da olsa en devamlı olanıdır.” Diye buyurdu müslim misafiri 218.

İnsanlardan ticaret, alışveriş gibi dünya ve birçok meşguliyetleri bulunduğu halde her halükarda Allah'a kulluktan geri kalmayan kimselerden övgüyle bahsedilmiştir

Bu nedenle “herhangi birinize ölüm gelipte “Ey rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsende sadaka veripiyilerden olsam demeden önce münafikun 63/10 Buyrulduğu üzere ecel gelip bizi yakalamadan önce bizi yaratan yaşatan ve sayısız nimetlerle bizler imkanlar ikramlarda bulunan yüce rabbimize şükürümüzü ifade etmek ve kulluk görevimizi yerine getirebilmek için gayret göstermeliyiz. Ramazan ayında elde ettiğimiz faziletleri ve salih amelleri korumalı ibadetlerimizi aksatmadan , düzenli bir şekilde yerine getirmeye devam etmeliyiz.

Ramazanın girmesiyle bireysel olarak ibadetlerle bütünleşmemiz iç ve dış disiplini oluşturmamız hayatımızın diğer safhalarında da aynı şekilde devam ettirmeliyiz. Zekat, fitır

sadakası gibi mali ibadetlerle içtimai hayatımızda kazandığımız değerlerimizi korumaya özen göstermeliyiz. Selam ve dua ile ...

VAİZ ZEYNEP KULAKSIZ

KAYNAKÇA:

İslam ansiklopedisi

İbn-i kesir tevsiri 9. Cilt syf.4418

Hicr suresi 99. Ayet

Asr suresi 1-3

Zariat suresi 51/56

Furkan suresi 25/77

Buhari Cuma 1084

Müslimmisafirin 218

26.03.2024